

Föreningen Social Omsorg, FSO, startade som en förening för dem som genomgått Svenska Fattigvårdsförbundets, SFF, utbildning till föreståndare vid fattigvårdsanstalter. Utbildningen startade 1908 för att SFF hade svårigheter att finna lämpliga personer till den platsförmedling som de startat. Denna platsförmedling var en av de första uppgifterna SFF åtog sig efter att förbundet bildats 1906 under den fattigvårdskongress som Centralförbundet för socialt arbete, CSA, anordnade. Från början var utbildningen en termin lång, men den förändrades och utökades så den var drygt tre år lång 1950.

Det var Kerstin Hesselgren som var den första kursledaren för utbildningen vid de två första kursomgångarna. Andra lärare var exempelvis Ebba Pauli, Agda Montelius, G. H. von Koch som alla var engagerade i SFF. Kerstin Hesselgren efterträddes av Signe Rosenberg som hade uppdraget fram till 1936 då hon efterträddes av Greta Hamrin som i sin tur var rektor fram till förbundet lades ner.

För dem som gått utbildningen fanns det få möjligheter till fortbildning och till kontakter med andra som gått SFF:s utbildning. Därför anordnade SFF 1920 ett elevmöte på vilket det beslutades att bilda en elevförening. **(Se inbjudan till elevmötet här.)**

Förutom G. H. von Koch och Signe Rosenberg deltog bland andra Axel Hirsch och Julius Håkansson i elevmötet. Alla dessa medverkade sedan på olika sätt i möten eller verksamhet för den förening som skapades under elevmötet.

Utbildningen drevs av förbundet (förbundet ändrade namn till Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet, SFBF, 1926 och till Svenska socialvårdsförbundet, SSF, 1948) till detta lades ner 1965. Då blev utbildningen en del av landstingens utbildningsverksamhet, först under benämning Ålderdomshemsföreståndarinneutbildning, därefter Social servicelinje, Social omsorgslinje och sedan Sociala omsorgsprogrammet. Från 2007 ingår inte längre Social omsorgsexamen i högskoleförordningens examensbilaga. Istället har en ny Socionomexamen skapats, där även delar av det som tidigare ingick i social omsorg ska ingå. På uppdrag av FSO:s styrelse har fil.dr Gun-Britt Trydegård kartlagt landets socionomutbildningar, och det framgår att utbildningarna brister vad gäller innehåll som traditionellt har utgjort inslag i de sociala omsorgsutbildningarna. **(Se kartläggningen här.)**